

---

# Zazen in het Thaise klooster Wat Phra Dhammakaya

## **De dojo's van Brugge, Doornik, Luik, Antwerpen en Oostende, (België)**

Voor de 3e keer op rij waren we in december te gast in het Thais tempelcomplex van Wat Phra Dhammakaya Benelux te Lede voor een sesshin met zenmeester Patrick Pargnien.

In de zoektocht naar een geschikte locatie buiten het schoolverlof, trokken we 2 jaar terug onze stoute schoenen aan en vroegen we aan de residentiële Theravāda monniken van Lede of we bij hen terecht konden voor een sesshin. Deze tempel was in een vorig leven het klooster van de Zwartzusters: dus ruimte genoeg voor een nieuw leven als boeddhistische tempel.

Na het fiat van hun abt, een groot voorstander van nauwere samenwerking tussen de diverse boeddhistische scholen om de Dharma uit te dragen, was in december 2015 het ogenblik aangebroken voor onze “maidentrip”.

Binnen het Thais boeddhisme is het een gewoonte dat lekenboeddhisten de tempel monniken voorzien van voedsel om zo positief karma te verzamelen en gulheid te beoefenen. De Thaise gemeenschap rond het klooster in Lede stond er dan ook op te koken voor de Zen-gasten. Tot onze grote verwondering en tot groot jolijt van de Thaise kokkinnen werden we in de watten gelegd met heuse rijsttafels. Ook bij de op onze vraag geserveerde gen mai 's ochtends plaatsten ze naast de soep een schotelletje met omelet ...

Verleden jaar kwamen Rafaël onze tenzo en Jackie Butaye met het klooster tot een vergelijk: in de geest van Zen zouden we zelf koken. Onze tenzo en zijn equipe moest dan wel de keuken delen met de “enkel” Thai sprekende dames: een gebeuren zonder veel woorden “I shin den shin” was de boodschap. Maar de sfeer in de keuken was behoorlijk geanimeerd. De Thaise dames namen met spijt afscheid en stonden er op dat we zouden terug komen ...

En ja ... dat doen we dan ook in dankbaarheid in december. We nodigen dus iedereen van harte uit voor de volgende sesshin in de Theravāda tempel Wat Phra Dhammakaya Benelux.