
20ste verjaardag van de dojo van Brugge

Van Jackie Butaye, dojo van Brugge (België)

De geschiedenis van de dojo van Brugge

In 1996 vroeg ik de wijding van non aan Roland Rech omdat ik de nood zag om in mijn buurt een zen-dojo te beginnen. Ik beoefende toen al 6 jaar zen-meditatie in de dojo van Gent en Koksijde en was sinds 2 jaar tot bodhisatva gewijd. In Gent zat ik een zazen voor.

In 1998 vond ik een geschikte ruimte om 2 maal in de week te beoefenen. Ik leerde de ruimte kennen omdat ik er afrikaanse dans volgde. Het was een parochiezaal in Brugge, in de Jan Boninstraat waar we telkens onze dojo moesten installeren en terug ontruimen. Ik woonde toen een 25-tal km van de dojo en verplaatste me 2 x per week naar Brugge.

Om te starten kreeg ik hulp van Anne Dierckx, de verantwoordelijke van de dojo van Koksijde en Gent, die mee kwam beoefenen. Ik had mijn zus gevraagd om enkele zafu's te naaien en vulde ze op met kapok uit oude zetelkussens. Ik maakte een klein altaartje met een boeddha-beeldje, wierook en kaarsen en ik had een blokje hout en een stokje om de Hannya Shingyo mee te begeleiden. Als klankschaaltje om het begin en einde van de zazen aan te geven, tikte ik tegen een champagneglas !

De eerste zazen kwamen er 3 mensen, waaronder één iemand van de afrikaanse dans, Jan Vernieuwe, een vriend van hem en Peter Albrecht. Jan en Peter waren trouwe beoefenaars. Jan is later tot monnik gewijd en Peter zit nu nog de vrijdagavond-zazen voor.

Ondertussen was ik ook verhuisd naar Brugge, wat het makkelijker maakte om naar de dojo te gaan.

In 1999 heeft Roland Rech onze dojo bezocht en een zazen-dag geleid. Sinds januari 2001 huurden we een eigen lokaaltje in een vroeger schoolgebouwtje, eigendom van de parochie. Daar hebben we tot februari 2016 beoefend, 4 maal per week. Minstens één maal per jaar organiseerden we een zazen-dag, geleid door monniken uit Vlaanderen. Later ook zazen-weekends van 2 dagen bij de paters Karmelieten.

Om de overbrugging te maken naar onze huidige locatie konden we 2 maanden terecht bij de paters Karmelieten die ons hun meditatiezolder ter beschikking stelden tot onze huidige ruimte opgeknapt was.

Sinds de stichting van de brugse dojo in 1998, is dit nu de vierde locatie. De gelijkvloerse verdieping van een huis in de Magdalenastraat 60 te Brugge. De verhuurders die boven de dojo wonen waren zo vriendelijk om ons een deel van hun huis te verhuren. We zitten daar nu sinds 8 mei 2016 en hebben onlangs de opening van de dojo gevierd. We hopen hier nog lang te kunnen blijven.

Over de jaren heen is de groep zazen-beoefenaars ongeveer gelijk gebleven in aantal. We zijn met een 12-tal beoefenaars die de mogelijkheid hebben om 4 maal in de week te beoefenen. Er

zijn 4 mensen tot boddhisatva gewijd en één iemand tot monnik. Momenteel leidt Peter Albrecht de vrijdagavondmeditatie, Ivo Librecht de maandagavondmeditatie en ikzelf de zondagochtend-meditatie. Op donderdagochtend is er ook mogelijkheid om te beoefenen in de dojo. De zazen wordt dan niet begeleid. Er zijn een 6-tal mensen die regelmatig naar de sesshins gaan in Godinne, olv Roland Rech.

We hopen in de toekomst nog meer zazen-dagen, sesshins en voordrachten te organiseren en ook nieuwe beoefenaars aan te trekken.